

Siden sidst

For pokker det er længe siden jeg sidst har fået lavet et indlæg her på siden – men tiden flyver simpelthen af sted – måske fordi der hele tiden er noget eller nogen man lige skal ha opmærksomhed på ☐



Nå men jeg vil prøve at være lidt mere aktiv herinde, og for at komme i gang kommer her et lille potpourri af det der er sket siden sidste indlæg.

Sidste indlæg var et en opskrift på en hæklet klud – og de er bare super geniale i brug i køkkenet – jeg er i hvert fald større fan af dem nu en da jeg hørte om dem første gang. Da var mine tanker nok lidt – jo, men ka' det nu os' pas' at de er SÅ meget bedre end de der gule altmulig-klude der ellers altid har været i køkkenet – men nu må jeg nok indrømme at det er de. Jeg vil ikke have andet end hæklete klude i køkkenet dog med undtagelse af hvis der skal renses fisk – de skal altså ikke i kontakt med de hjemmehæklete klude ☐



Nå men siden de opskrifter på 3 klude kom på bloggen, er der sket en hel del.

Det har været sommer og selvom det har været lidt en blandet landhandel vejrmæssigt, så har det været muligt at finde på noget at lave ude som inde.

I juli stod den på sommerbryllup for min bror og hans hustru. Det var et weekend arrangement, med nok juli's varmeste vejr. Nøj det var hedt, i fint tøj og makeup – og så stegende sol hele dagen og bagende varme inde som ude. Men det var et brag af en bryllupsfest.

Op til selve festen, har der i en del weekender været arrangeret prøvesmagninger på såvel champagne, rødvin, hvidvin og dessertvin, som på snacks til receptionen. Så er man ligesom i træning til selve højtideligheden, med de våde varer, ha ha... ☐



Men efter sommerens bryllup, har der været tid til lidt ferie
– og det var faktisk også tiltrængt ☐

Ferien blev hovedsageligt holdt hjemme, men det betyder jo ikke at man ikke kan tage på udflugter rundt i Danmark.

En af dagene gik det nordpå til mit yndlingssted i Jylland, nemlig Hirtshals.

Jeg elsker simpelthen at komme til den lille nordjyske by. Det er "højt til loftet" og man kan mærke vestenvinden suse om ørene og tømme hovedet for alle myldre tanker og bare lade sindet op. Det er fantastisk. Traditionen tro blev det også til en tur rundt på havnen og ud på "pynten".

